

Werken
TEGENWIND



'Ik heb dyslexie en schreef
altijd al 'sieraat'. Dat houd ik
op deze manier in ere.'

VAN GECANCELDE REIS NAAR EIGEN SIERADENBEDRIJF



Sophie Lankhorst (19) had een mooi plan voor na het behalen van haar vwo-diploma: een tussenjaar waarin ze door Suriname wilde reizen. Maar toen kwam corona. Haar tussenjaar kreeg een totaal andere wending: ze leerde edelsmeden en greep de kans om haar eigen sieradenbedrijf te starten.

TEKST

MASHA TAN

FOTOGRAFIE

MONICA STUURUP

Sinds de derde klas van het vwo wist Sophie al dat ze na haar eindexamen een tussenjaar zou nemen. In die tijd begon ze ook al te sparen voor de gedroomde reis naar Suriname. Maar tegen de tijd dat ze in haar eindexamenjaar zat, werd het door de corona-uitbraak steeds twijfelachtiger of haar reis wel kon doorgaan.

NIET TE STOPPEN

Op het moment dat Sophie slaagde voor haar eindexamens, was het wel duidelijk: reizen ging door corona niet lukken en ze was genoodzaakt om haar Surinamereis te cancelen. Een goede invulling van haar tijd was gelukkig snel gevonden, want Sophie maakt al jaren sieraden met kralen en draad. Wel liep ze daarbij tegen de beperking aan dat ze niet kon solderen. Toen ik niet op reis kon, ben ik gewoon iets anders gaan doen dat me ook heel leuk leek en waar ik de tijd en het geld voor had, namelijk een cursus edelsmeden. Ik vond het zo leuk dat ik gereedschap voor thuis heb aangeschaft en sindsdien ben ik niet meer te stoppen.'

Het leek Sophie wel wat om haar eigen creaties te gaan verkopen en te delen met anderen. En zo was het idee van een eigen bedrijf ontstaan. Eerst had ze het plan om op Instagram te beginnen, maar met een vriend in

de IT-sector moest er natuurlijk ook meteen een website komen. Inmiddels staat alles, met de hulp van haar familie: haar vader helpt met foto's maken en haar moeder checkt haar teksten op spelling. Zelf mrgt ze voor de promotie. Toen ik mijn bedrijf net was gestart, had ik nog niet echt een duidelijk plan, maar ik kreeg steeds helderder wat ik nou precies wilde. Nu, een paar maanden later nog maar eigenlijk, begint mijn bedrijfje steeds beter te lopen. Ik heb er superveel plezier in.'

DYSLEXIE

De naam van Sophies sieradenbedrijf, Sieraat, is bewust geschreven met een 't'. 'Ik heb dyslexie en schreef het altijd al zo. Dat houd ik op deze manier in ere.' De jonge ondernemster maakt zelf alle sieraden, van zilver, met en zonder edelstenen. En dat doet ze zo 'groen' mogelijk, want alle zilverrestjes en zilverzaagsel gebruikt ze voor kleinere ontwerpen of smelt ze om tot een bruikbare vorm, zoals draad of zilverplaat. En haar verpakkingen en verzenddoosjes zijn ecologisch met een FSH-certificaat. Bij op maat gemaakte orders is er bovendien de optie om je sieraad in Haarlem op te halen. Voor mensen die in de buurt wonen ideaal, ze hoeven zo geen verzendkosten te betalen, en het is beter voor het milieu.

En Sophies toekomstplannen? Een eigen winkel met atelier, waar mensen kunnen langskomen en waar ze de sieraden kunnen passen en mee-creëren. En van het geld dat ze heeft verdiend wil ze toch ook de reis nog maken waar ze ooit van droomde. Maar misschien nog wel het belangrijkste van alles: met heel veel plezier doorgaan met haar sieradenbusiness.